



Martin G Nilsson köpte i början av 1920-talet den lilla speceriaffären i det vita huset som drevs av två systrar och låg mitt i Fortunas norra del. Nu Fortuna strand 49.

## Handelsbodan i Fortuna

I slutet av 1800-talet fanns det ett par små handelsbodan i södra Fortuna. Den första öppnades längst söderut av Gabriel Jönssons far och syster år 1872. Peter Jönsson stängde affären och den flyttades till Ålabodarna 1883 med nytt namn – Ålabodarnas Hökeri och Diversehandel.

### Peter Nilsson 1883–1892/1920

När Jönssons affär stängdes öppnades en mindre diversehandel mitt i Fortunas södra del av en sjuk hemma-boende 20-åring med stöd av sina föräldrar. Han hette Peter Nilsson och hade hoppats bli sjöman men hans hälsa satte stopp för det. Fadern Nils var tegelarbetare. Fortuna beboddes mest av fattiga fiskare, en del skeppare som hade båtar förtöjda i Råå och tegelbruksarbetare från Rydebäcks och Nytorps tegelbruk. Peter värnade om befolkningen i byn. Man stödde varandra och många fick handla på kredit. Peter dog av ett magsår 1892 efter bara 9 års arbete. Modern Kjersti Persson, som hjälpte sonen, drev affären vidare fram till sin död 1912. Systemen Lovisa och brodern ärvde huset och systemen drev handeln vidare fram till slutet av 1920 då en 35-årig smålänning med namn Martin G Nilsson konkurrerade ut dem.

### Martin G Nilsson 1920–1963

MG Nilsson, hade stor framtidstro. Han köpte upp en liten speceriaffär, i det vita huset mitt i Fortunas norra del, i början av 1920-talet som drevs av två systrar. Fiskarstugor i byn började då köpas upp av sommargäster och nya hus kom till. MG såg det som en bra utgångspunkt att driva verksamheten efter kriget och affärerna tog fart trots konkurrens av kooperativa verksamheter. MG erbjöd Fortunaborna att handla på "bok" vilket var väldigt populärt.

Depressionen på 30-talet gav behov av att introducera nya idéer till verksamheten. Först började han köra ut bröd, och så småningom fanns nio brödbilar som körde inte bara i Skåne, utan även i Halland, Småland och Blekinge med bla den omtyckta AP-kavringen. Verksamheten utökades nu med servicemöjligheter; mekaniker, bensinpump och stora garage bakom speceriaffären.

Ännu en gång blev tiderna svåra då andra världskriget kom med sina brister på gummi och behov av gengas. De lönsamma brödutkörningarna avslutades på grund av restriktionerna. Minskningen från ett 300-tal Fortunabor på somrarna, då extra personal måste anlitas, till en tredjedel på vintrarna blev svårt. Men affären klarade sig på grund av det variationsrika sortimentet.

Man kunde handla matvaror, kläder, tvättmedel, tidningar, arbetsredskap och prydnadsföremål i affären. Om något saknades fick det beställas hem. Lokalerna intill affären hyrdes ut och då hade hyresgästerna behov av badkläder och annat som hörde sommaren till.

Martin G Nilsson med husföreståndarinnan fru Berta Löf höll affärsverksamheten igång tills han fyllde 75 år. Huset utökades och blev Pensionat "Paradis" med hyresrum för ett 50-tal sommargäster. Speceriaffären stängdes den 30 september 1963. Efter drygt 40 års intensiv affärsverksamhet, drog MG sig tillbaka till ett stillsammare liv.

### Samtida handelsbodan

Under MG:s verksamhetsår öppnades en ytterst liten handelsbod några hus från MG Nilssons då ägaren ansåg att hans varor var för dyra.

Information och foto är tagna från Sven Stenvågs tidningar "Fortuna Posten"