

av Jenny Aspenberg



Gammalgårdens siste verksamma bonde, Nils Limås, pekar på en av planschererna i samband med Byalagets 30-årsjubileum och invigningen av Minimuseet 2008.

Är Rydebäcks Museum historia?

Historia – vad är det? Hur åskådliggör man historia? Vi i Rydebäcks Museiförening menar att man måste kunna fundera kring alla dessa frågor. Vår ambition är att kunna åskådliggöra Rydebäcks historia på ett levande sätt.

Starten av Rydebäcks Museum

Redan 1999 blev jag tillfrågad om jag kunde sätta ihop en utställning om Rydebäcks historia. Med hjälp av Siv Thunberg tog vi fram ett 40-tal illustrerade planscher och 50 kompendier. Utställningen var välbesökt, kompendierna såldes och vi fick en namnlista på ytterligare cirka 50 personer som ville köpa dem. Aktiviteten var en del av Rydebäcks Dag men vi visade utställningen igen ett par gånger i Byalagets dåvarande Träffpunkt.

Jag började hålla föredrag om Rydebäcks historia och vi utökade kompendiet med nya berättelser. Först fick vi köpa tjänsten av Helsingborgs stad och sedan sponsrade Tryckstallet oss med att trycka upp dessa professionellt. Vi sålde dem med tanken att så småningom kunna öppna ett museum.

2004 blev jag inbjuden att för andra gången bli medlem i Byalagets styrelse – då med ansvar för Rydebäcks historia.

2008 firade Byalaget 30 årsjubileum och museet öppnades i Byalagets hyrda lokaler ovanpå Restaurang Tegel. Stommen blev de omgjorda planschererna som berättade om vår historia från forntid till nutid. Montrarna och belysning skänktes till oss, gamla böcker att illustrera historien hade vi köpt under åren och vi fick låna en del föremål för att fylla montrarna.

Efter invigningen kom olika välgörare och skänkte lokala föremål till museet så montrarna fylldes till övermått. Besökarna ökade i antal och, trots den lilla ytan, stannade många länge och kom gärna till-

baka. Man kan se inslag från några sidor av vår välfyllda gästbok på vår hemsida.

Skolklasser från både Montessoriskolan och Rydebäcksskolan besökte museet och vi ordnade historiska vandringar i omgivningarna för både vuxna och barn. Vi fick besök av många lokala politiker, tjänstemän och även från länsstyrelsen. Alla berömde museet men vi fick inga löften om bidrag.

Tyvärr fick museet stängas i april 2012 då Byalaget inte ville hyra lokalerna längre. Museiföremålen packades ner och montrarna förvarades i en källarlokal i stan. Museiföreningen bildades i november 2012 och i februari 2013 skildes museet från Byalaget. Vi har sedan dess febrilt sökt nya lokaler.

Sedan november 2013 finns en utställning av gamla bilder i biblioteket och på många andra ställen i Rydebäck på temat: Att leva och bo i och kring Rydebäcks Gård. Men det är bara en del av vår gemensamma historia.

Så småningom vill vi åter etablera museet nära vårt kulturella centrum invid Rydebäcks Gård. Fram tills dess har nu vi äntligen hittat en prisvärd lokal nära stationen och busshållplatsen. Vi ligger under tidspress då vi måste fatta snabba beslut! För att det hela skall fungera måste vi hitta sponsorer som kan tänka sig att stödja oss med ansvar för en månadshyra varje år. Hyran är 3500 per månad. Mera information finns under "Aktuellt" på hemsidan: www.rydebackshistoria.com. Har någon av mina läsare möjlighet att sponsra oss?

Med återskapande av museet hoppas vi äntligen kunna bygga vidare på våra mål. Att undervisa alla skolbarn och intresserade vuxna, att söka vidare efter nya objekt och berättelser och åter igen lyfta fram vilken fantastisk historia Rydebäck egentligen har!